

Busexcursie naar het oostelijk rivierengebied

Op zaterdag 3 september 2016 was de KNNV busexcursie naar het oostelijk rivierengebied onder leiding van Peter Wetzels. In de ochtend waren er twee parallelle excursies in de Millingerwaard: voor de vogelaars met Paul Gnodde van de Vogelwerkgroep Nijmegen en voor de plantenkijkers met Peter. Voor beide groepen was er veel bijzonders te zien (zie o.a. lijst bijzondere soorten van Jan Simons). Er was een overvloed aan Klein vlooienkruid. Nog nooit zulke grote tapijten hiervan gezien. Als Amsterdammers komen we niet vaak specifieke rivierplanten tegen, zoals het zeldzame Rivierkruid. De plantenkijkers en de vogelaars waren enthousiast. Het was een bezoek meer dan waard.



Na een korte rit naar Lent bij Nijmegen ging de grote groep in zijn geheel met Maarten van Ginkel mee over Veur-Lent, een eiland dat is ontstaan na het graven van een nevengeul van de Waal, de Spiegelwaal. Maarten was betrokken bij de uitvoering van het project en vertelde enthousiast wat er zoal bij kwam kijken en hoe een en ander tot stand is gebracht met veel aandacht voor de natuur. Ook hier zagen we typische rivierplanten, zoals het zeldzame Riviertandzaad. We liepen onder de nieuwe bruggen door. Verderop een strandje zoals wij dat niet kennen: volop Ganzenvoeten, een lastige plantenfamilie. Peter liet ons ruiken aan enkele soorten: Druifkruid ruikt heel anders dan Welriekende ganzenvoet. De een vindt het lekker; de ander vindt het stinken.

Door een toevallige ontmoeting werden we gelukkig nog net op tijd gewezen op de groeiplek van de Vertakte paardenstaart, die slechts op een paar plekken in Nederland voorkomt. Hier ter plekke talrijk aanwezig. In het zand langs de Waal nog zo'n aparte plant, de Zandweegbree. Geheel anders van bouw dan de zo bekende Grote en Smalle Weegbree die alleen bladeren in een wortelrozet hebben. De Zandweegbree daarentegen heeft bladeren langs de stengel, die lijnvormig zijn. Voor velen was dit de eerste keer dat ze die zagen.

Voordat men vermoeid de bus inging, kon er een ijsje gekocht worden bij een ijscowagen naast de Lentloper, een brug voor de bewoners van het eiland Veur-Lent. Daarna op naar de

pannenkoeken in Beuningen. Iedereen was het ermee eens: geweldig lekkere pannenkoeken en wat een keus! Dat adres onthouden we voor volgend jaar.

Het was een mooie afsluiting van een succesvolle dag. Peter, de organisator, was zelf ook dik tevreden.