



#### **Korte impressie van de seniorenuitstap op 24 mei 2013.**

De seniorenuitstap ging dit jaar naar de Eendenkooi Bakkerswaal in Lekkerkerk. Hans Zantinge vertoonde een film over de geschiedenis van de eendenkooi en hij vertelde over zijn diverse werkzaamheden als kooiker. Daarna volgden we hem door het ongerepte natuur- en stiltegebied om de plas. Onderweg demonstreerde hij het schillen van wilgentenen. Hij vond een dode spitsmuis, waarin de klauwenafdruk van een uil waren te zien....maar spitsmuizen zijn niet lekker! Onze groep, bestaande uit negen leden, stelde hem talloze vragen die hij met veel kennis van zaken en humor beantwoordde.

We besloten de wandeling met een luxe lunch in de theetuin "Onder de pannen". Dit was de derde seniorendag van onze afdeling. Voor de deelnemers, vaak leden van het eerste uur, blijkt de meerwaarde van zo'n dag vooral uit het ontmoeten van elkaar in een bijzondere omgeving.

Greetje de Back