

KNNV kampeergroep

Zestig jaar op mars

Schiermonnikoog, september 2009: 'Avonds zijn Klaske en Miriam weer naar de Kobbeduinen gefietst omdat daar velduilen kunnen zijn. Bij de fietsenstalling zagen we in de schemering twee lampjes komen: dat waren Dymphie en Marianne. Even later vloog er een uil vlak bij en over ons heen. Hij kwam ons echt bekijken.'



Scène uit een kampeerweekend van de Kampeergroep van de KNNV. Het was een van de 17 evenementen die de groep vorig jaar organiseerde: 17 kampeerweekenden, dagwandelingen dan wel fietstochten. Met aandacht voor vogels, zeker. Maar ook voor andere dieren, voor planten, het landschap, de geschiedenis. De specialisten van de non-specialisatie. Dit jaar bestaat de Kampeergroep (KG) zestig jaar.

Zestig jaar geleden dreigde er een gat te vallen voor jonge natuurliefhebbers. Die moesten op hun 23^{ste} de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJJN) verlaten. Ze konden dan wel lid worden van de 'grote' vereniging, de KNNV, (toen nog NNV), maar velen voelden daar niets voor. Er was een te groot leeftijds- en cultuurverschil tussen beide groepen.



'We genoten van de trekpontjes en de wonderlijke ervaring door manshoog riet te lopen. Helaas moest een van ons dat met een nat pak bekopen doordat ze in haar enthousiasme naast in plaats van op een bruggetje stapte.' (Noordwest-Overijssel, juli 2009).

Vanuit Rotterdam kwam de oplossing. Daar werd een aparte groep binnen de KNNV opgericht die het wat ruigere werk zou gaan doen, zoals bij de NJJN gebruikelijk was: kamperen in de natuur, trekken dóór de natuur. Via Amsterdam en de rest van Holland breidde die groep zich in de loop der jaren uit over het hele land. Zo ontstond de Kampeergroep, met 90 leden.

De jongeren van toen zijn de oudere jongeren van nu, maar dat mag de pret niet drukken. Nog steeds wordt er in het zomerhalfjaar gekampeerd. Er is wel wat veranderd: er kwam meer luxe. De kleine trekkerstentjes kregen gezelschap van flinke tenten met stahoogte. Er kwamen caravans en kampeerbusjes en een huisje werd ook niet langer versmaad.

In het winterhalfjaar kampeert de KG niet, maar houdt ze alleen dagexcursies, vaak gevolgd voor een contactavond bij een van de leden thuis. Daar kan het gebeuren dat iemand een dialezing houdt over een bijzonder natuurgebied waar hij/zij een privéreis naartoe heeft gemaakt. Niet zelden ligt die natuur in een ver buitenland.

Een bootje voer langs, waardoor het ijs een knisperend geluid maakte tussen het riet. Een vos liep voorbij op een van de eilandjes. Langs de slootjes lagen nog overblijfselen van Noord-Amerikaanse rivierkreeften en aan het einde van de Rade stond gagel in grote bruine bossen bijeen.’ (Dagexcursie Kortenhoef 14 februari 2009).



Kamperen doet de KG het liefst op eenvoudige accommodaties, zoals natuurkampeerterreinen of bij een boer. Bij voorkeur plekken die bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De deelnemers nemen hun eigen onderdak (tent, caravan, enzovoorts) mee, behalve natuurlijk als er sprake is van gehuurd onderkomen. Ook zorgt iedereen voor zijn eigen eten.

Tijdens de excursies in de kampeerweekenden of tijdens de dagexcursies wordt voornamelijk gewandeld en gefietst, al wordt soms de auto ingeschakeld. Elke excursie staat onder leiding van een KG-lid dat wat meer van het gebied weet. De deelnemersgroep is niet groot, zo is de praktijk: meestal tussen de vijf en iets meer dan tien deelnemers. Voor een weekend hoef je je pas een paar dagen van tevoren op te geven.

Nieuwe leden zijn welkom. Er komen wel wat nieuwe mensen bij, maar enige verjonging kan de KG wel gebruiken. Je bent ook van harte welkom als je nog weinig natuurkennis hebt. Dat wordt al doende vanzelf meer. Je moet bij de KG natuurlijk niet bang zijn voor flinke inspanning en voor de grillen van het Nederlandse klimaat.



Dollardgebied, mei 2009: ‘Tijdens een koffiestop zagen we pikzwarte luchten met omweersflitsen aankomen. In de verte vlogen grote wolken zilverplevieren die af en toe ook een vliegshow dichterbij gaven. Helaas kwam de regen met omweer onze kant op en moesten de regenpakken weer aan.’

Iedere KNNV'er kan lid worden van de KG. Het lidmaatschap kost 7,50 euro per jaar, bovenop de KNNV-contributie. Melden bij de secretaris van de KG: Marianne van der Heijden, e-mail: secretaris@kampeergroep.knnv.nl of tel: 06-41177333

De aangehaalde fragmenten komen uit het Natuurhistorisch Jaarverslag van de KG over 2009.