

Kampeergroep vijftig jaar!

Dit jaar bestaat de huidige Kampeergroep van de KNNV een halve eeuw. Begonnen als 'Jongereengroep' van de afdeling Rotterdam, daarna verder gegaan als 'Zuidhollandse Jongereengroep' en tegenwoordig (nu het 'jongeren' er een beetje af is en de leden uitgezwoven zijn over heel Nederland) bekend onder de even eenduidige als bondige naam 'Kampeergroep'. Want we zijn en blijven buiten bezig, in weer en wind; wel ouder, maar nog steeds vitaal! We kamperen op kleine natuurcampings en kijken dan naar vogels, insecten, planten, paddestoelen en landschap. Er is meestal een excursie voor de zaterdag en zondag gepland en de deelnemers zorgen zelf voor hun maaltijden. Er is dus heel veel vrijheid op een KG-weekend. Ook hielden en houden de KG'ers zich soms bezig met beheerswerk: uittrekken van Vogelkiersopslag op de Hoge Veluwe, Esdoorns verwijderen in de Koningshof. Heerlijk om met jong en oud je zo in het zweet te werken en daarna met voldoening het resultaat te bekijken.

Vijftig jaar! Wat is er veel gebeurd in die tijd, en waar kwamen we niet!? Er is in ons land nauwelijks een plekje te bedenken waar we niet geweest zijn. We hebben veel zien veranderen, zowel in de natuur als bij de mentaliteit van de mensen. We hebben ons aangepast en zijn nieuwe wegen ingeslagen als dat nodig was. Zo staan er nu caravans of campers broederlijk naast kleine sportieve tentjes. Met de groeiende economie en de steeds veranderende regelgeving rond het milieu is ook de KNNV'er veranderd. Het primitieve van vroeger is vrijwel verdwenen. En zo maar ergens 'vrij' kamperen is er in ons gereguleerde landje nauwelijks meer bij.

Een enkele maal verlegden we letterlijk onze grenzen. Toch blijft ons eigen land hoofddoel. Zo trokken we op een zonovergoten zaterdag 13 mei jl. naar het eiland Tiengemeten, om daar ons 50-jarig jubileum te vieren. Wie had tientallen jaren geleden kunnen vermoeden dat de bestemming van dit eiland uiteindelijk 'natuur' zou zijn? Vanuit Dordrecht maakten we eerst een prachtige boottocht en daarna genoten we van een fijne wandeling op het

eilandje waar de veranderingen reeds te zien zijn. De vogels hebben het al ontdekt en wij nu ook! We gaan vast nog eens een keer. Met nieuwe leden? Want verjonging van de groep is hard nodig. Ondergetekende loopt inmiddels al 44 jaar mee. Waar blijven bijvoorbeeld de 'uit-de-club- gegroeiden' van de Landelijke Jongeren? Kom ex-LJ'ers, stroom toe en neem het roer over!

Honderd jaar geleden stond de KNNV aan de wieg van Natuurmonumenten. Het kind heeft zijn vleugels wel heel erg wijd uitgeslagen. Daar lijkt de KNNV niet meer tegenop te kunnen. Zo groot hoeft het ook niet: laat het dan maar klein en fijn blijven. Maar laat de dynamiek van Natuurmonumenten en Tiengemeten uitstralen op de Kampeergroep en op de hele KNNV. Al de mensen die zich in de afgelopen vijftig jaren voor de Kampeergroep hebben ingezet: veel dank!

Henk Verheij

Braakpeel 3

6034 RP Nederweert-Eind

DE LANGE MARS VAN DE KAMPEERGROEP

In 'De lange mars van de Kampeergroep' (*Natura* 1996/4, pagina 90) neemt Gerrit Wildeman, de huidige voorzitter van de KG, een duik in de historie van de KG. Zo veranderde de groep meermalen van naam: Jongeren Groep, Zuidhollandse Jongereengroep, Hollandse Kampeergroep en tenslotte Kampeergroep.

De Kampeergroep organiseert 's zomers twee keer per maand kampeerweekenden door het hele land. 's Winters worden de contacten onderhouden door dagexcursies en contactavonden. Een lidmaatschap kost slechts f 12,50 per jaar, voor huisgenoten f 4,-. Opgave: Carla Kalloe, Zevenstenveld 14, 2268 AG Leidschendam, tel. 070-3206401.



Doe eens vrijblijvend een weekend mee!

Op 7 en 8 oktober is er een paddestoelenweekend o.l.v. Hermi en Jan de Ruijter, Lange zuiderweg 102, Voorthuizen. Kamperen op het erf. Vraag informatie aan bij Carla Kalloe.

Foto: Gerrit Wildeman