

"Bezoek aan het Frysk herbarium "De Meijerij", dinsdag 15 februari".

Zo luidde de aankondiging in de *Wetterklaver*, januari 2011.

Een klein groepje KNNV-ers liet zich verleiden tot een bezoek aan Karst Meijer in Noordwolde. Karst, tuinontwerper, hovenier en eigenaar van diverse modeltuinen is bovendien in het bezit van Europa's grootste herbarium.

We werden ontvangen in een grote, nostalgisch ingerichte "boerenpronkkamer", waar koffie en gebak al geserveerd stond.

Karst is niet alleen een prima gastheer, ook een voortreffelijk causeur. In korte tijd ontstond een geanimeerd gesprek. Veel onderwerpen, variërend van "hoe-richt-ik-een-herbarium-in" tot "afnemende-belangstelling-van-jongeren-voor-de-taxonomie", passeerden de revue.

Dan wordt het tijd voor het herbarium. Wat ooit het hooivak was in de boerenschuur, is getransformeerd tot een opslagruimte vol stellingen, vakken en leggers met daarop stapels vellen papier met gedroogde plantaardigheden. Duizenden!!!! Om letterlijk stil van te worden. Maar.....Karst klom op zijn praatstoel! Hier was een gepassioneerd verzamelaar/wetenschapper aan het woord, die zijn liefde voor de flora ventileerde, met steeds weer opduikend zijn fascinatie voor **de BRAAM**.

De braam, waarvan hij alleen al in zijn directe omgeving er 32 soorten(!) heeft gedetermineerd, bovendien twee endemische soorten voor Friesland heeft gevonden. De braam, waarvan er nog 15 nieuwe ongedetermineerde exemplaren liggen te wachten op beschrijving en naamgeving.

De algemeen voorkomende doornloze "tuin"braam heeft ook door Karst eindelijk haar naam gekregen: *Rubus meijerianus!*

Trouwens ook in een herbarium kan emotie verankerd liggen, getuige het verhaal over een **Joods herbarium**, gevonden tussen oude muziekboeken; prachtig kalligrafisch verzorgd en bijgehouden tot 1943.....!! Daarna als van de aardbodem verdwenen, maar uiteindelijk jaren later ontdekt tussen een partij oude muziek.

Karst heeft het in zijn bezit en koestert het. Wij zijn verwonderd en verbaasd, maar bovenal geraakt door deze bijzondere avond op een bijzondere locatie.

Namens de aanwezigen,

Hans Bijl