

Verslag Nieuwjaarswandeling in het Koepelbos te Olderberkoop

Op zondag 9 januari 2011 om 10.00 uur verzamelden zich 14 deelnemers op de parkeerplaats bij restaurant Koepelbos.

Het is prachtig zonnig licht vriezend weer. Al wandelend en pratend zien we ondanks de sneeuw en vorstperiode, die we al gehad hebben, aardig wat paddenstoelen, zoals takken vol elvenbankjes en meniezwammetjes, paarse knoopzwam, geweizwam, gele trilzwam en aardappelbovist.

Eerst was het nog stil in het bos maar na elven hoorden en zagen we, kool-, pimpel-, en staartmezen. De boomklever liet zich ook duidelijk horen en zien. In een weiland aan de zuidkant van het bos zaten honderden rietganzen, vermoedelijk de toendra-rietgans en veel zwanen, de kleine.

Na een fijne wandeling van 2 uren, was het gezellig napraten met warme chocolademelk en gebak in het restaurant.

Nel Otter