

Pokemon bij de KNNV?

Nee, wees gerust; zover gaat het (nog?) niet op excursie. Maar ik moest er onwillekeurig toch aan denken toen ik op de libellenexcursie op gegeven moment een aantal deelnemers vlak bij elkaar druk zag turen naar iets in hun handen. Net zoals je in het winkelcentrum en daarbuiten groepjes jongeren en ook wel ouderen bezig ziet. Hier was het bij de een was het een gids, bij een andere een fototoestel, weer een ander een opschrijfboekje, een pakje brood enz. En waarom zouden er geen Pokemons in de natuur verscholen zitten?

Ik bedacht mij dat een variatie hierop prachtig zou zijn om de jeugd naar buiten en de natuur in te krijgen. Als je i.p.v. Pokemons vogelsoorten zou doen, steek je daarvan ook nog wat op. Nog mooier zou zijn, dat als je de vogel vangt, hij zijn zang laat horen.

Er zijn mogelijkheden genoeg: planten, insecten, paddenstoelen enz. Voor de KNNV alleen zal het opzetten van zo'n app wel een onhaalbaar financieel plaatje zijn, maar i.s.m. andere natuurorganisaties en de steun van de postcodeloterij?

Zo fantaseer je er wat op los; ik lijk Bernhard Harfsterkamp wel in zijn stukjes in Achterhoek Nieuws.

Maar nu de libellenexcursie. In het begin bij het terreintje aan de Veenhuisweg in Corle zat het niet helemaal mee. De temperatuur was goed, de wind was goed, maar helaas geen zon. Met moeite kreeg Rob een aantal soorten bij elkaar: grote keizerlibel, bruine glazenmaker, watersnuffel, gewone oeverlibel en tengere pantserjuffer.

Aan vlinders o.a.: koevinkje, bruin en bont zandoogje, hooibeestje en het lievelingetje. Als de brem in bloei staat is dit terreintje op zijn mooist, maar ook nu was het prachtig met veel egelboterbloem, wolfspoot en kleine zonnedauw.

Bij het volgende terrein, het lindenaarboretum was het raak. De zon kwam door en het was hier een waar bloemenparadijs. Aan de soorten te zien (o.a. bolderik, korenbloem, knoopkruid en heelblaadjes) was er flink gezaaid. Er was al veel uitgebloeid, maar alles met elkaar een prachtig gezicht. En het was dus ook een waar vlinderparadijs: Honderden. Hooibeestjes, landkaartjes, distelvlinders, zandoogjes, koevinkjes, witjes, icarusblauwtjes, groot dikkopje, atalanta enz. En natuurlijk nu ook veel libellen: steenrode en bloedrode heidelibel, lantaarntje, watersnuffel, beekoeverlibel, gewone oeverlibel, grote keizerlibel, bruine glazenwasser en de bandheidelibel. Dat was nou net een van de soorten die we graag wilden zien. De dag van Rob als excursieleider was geslaagd. Van ons ook; wat een beetje zon al niet kan doen..

Ed Grotenhuis.