

2015-09-08 Wandeling door Zuid-Limburg

Na een voorspoedige treinreis ben ik om 10 uur begonnen aan de wandeling van Schin op Geul naar Gulpen. Na aankomst in Schin op Geul daal ik het steile paadje rechts naast de kerk af, sla daarna linksaf en loop voor de kerk langs om daarna rechtsaf de Geul te kunnen oversteken richting de hoofdweg. Bij de hoofdweg aangekomen, ga ik eerst links- en daarna rechtsaf om uit te komen op de weg naar de Keutenberg. Daar waar deze weg een slinger naar rechts maakt, neem ik het voetpad langs de Geul. Na het passeren van de 2 campings wurm ik me door een klaphek en ga richting Wijlre. Omdat vele wandelaars dezelfde richting over het weiland lopen, is er een duidelijk pad ontstaan. Dit pad komt uit bij y-splitsing waarvan ik de rechter tak neem. Ook hier een klaphek door waarna ik rechtsaf een stukje verharde weg oploop. Daarna door een klaphek om aan de linkerkant de weg weer te vervolgen. Deze weg leidt me om een schapenweide met fruitbomen heen. Hierna steek ik de Geul over en loop terug naar de watermolen. Deze molen was vroeger een dwangmolen; de landman was verplicht zijn koren hier te laten malen en de landheer nam hier een deel van. De molen is een onderslagmolen. Het is jammer dat het maalwerk niet meer aanwezig is. Ik wandel nu verder tussen het molenhuis en een hoog stenen muurtje, dat met mooie varens is begroeid. Ik kom uit op een hoofdweg en zie rechts aan de overkant een trap. Bovenaan de trap loop ik rechtdoor tot aan de weg langs het spoor die ik rechtsaf in ga. Het is nu tijd voor een stop bij een cafe. Na de stop volg ik weg naar links om daarna het spoor over te steken. Hier neem ik de linker weg die behoorlijk stijgt. Na het passeren van een oude kalkoven ga ik rechtsaf. Eerst passeer ik links een uitzichtpunt alwaar je een prachtig zicht hebt op het dal. Op dat punt staat ook een tafel met pijlen en afstanden die wijzen naar plaatsen in de omgeving. Als ik de weg vervolg zie ik rechts geboomte, een kleine hellingweide en links een akker waar graan op heeft gestaan. Bij een houten wegwijzer sla ik rechtsaf en loop via een holle weg naar beneden. Op de plek waar een zitbank staat haalde vroeger de boer mergel weg om hiermee het bouwland wat te verbeteren. Als ik nog wat verder afdaal, loop ik de spoorbrug van het museumspoor over. Langs deze weg groeit veel Marjolijn en Agrimonie. Bij een draaihek ga ik linksaf de wei in. Rechts van de wei staat een Meidoornhaagje. Aan het overkant van de wei, nabij 2 drinkbakken, draai ik rechtsaf en loop tot de beek. Voor de beek ga ik het bos in en kom ik uit bij een weide waar vleesvee graast. Hierna wandel ik door tot het volgende bos. Daar, aan de rechterkant, staan, waar eerst alleen een kabouter heeft gestaan, beelden die in aantal gaandeweg meer worden. De beek heb ik steeds aan mijn rechterkant en kom bij een klein donker tunneltje wat mij onder het spoor leidt. Aan de andere kant zie ik rechts een waterwingebied. Vervolgens loop ik rechts de brug over om over een pad bij een grote tunnel uit te komen. Ik pak na de

tunnel de rechter weg die uiteindelijk uitkomt bij een geasfalteerde hoofdweg. Deze weg steek ik over en kom uit bij de samenvoeging van de beken de Eiser, Gulp en Geul. Ik houd de Gulp steeds rechts van me en loop zo het stadje Gulpen binnen. Vlakbij het overdekt winkelcentrum, dat ik van de ene naar de andere kant doorkruis, ligt het busstation. Na zo'n 15 a 17 km te hebben gewandeld, pak ik enigszins vermoeid van doch tevreden over de wandeling buslijn 50 om mij weer terug te laten brengen naar het station van Maastricht.



Tekst en foto's Albert van Scheers