

Zondag 14 apr. | 08.00 – 11.00 uur | **KNNV Vogelexcursie per fiets rond de Mookerhei**
Excursieleider: Peter Egelmeers. Kort verslag door deelnemer Gerard Grubben

Op deze eerste echte lentedag verzamelden zich om acht uur twaalf vogelmuziek liefhebbers op het station Molenhoek rond gids Peter, klaar om op de fiets te stappen. Maar onze gids had geen haast, ter plekke maakte hij ons al attent op het gejedel van een boomleeuwerik. Een deelnemster wilde het naadje van de kous weten, wat is het verschil tussen de boomleeuwerik en de gewone leeuwerik. Peter legde het geduldig uit. Ze zijn geen familie want de boomleeuwerik draagt de pikante naam *Lullula arborea* terwijl de veldleeuwerik *Alauda arvensis* heet, dus een heel ander geslacht. Die soortnamen duiden op hun verschillend biotoop: boom en veld. We fietsten langs het Jachtslot door de bossen richting Mookerhei. Geregeld maakten we halt om te luisteren en te speuren welke gevleugelde zangers we in de kijker konden krijgen. Elke keer als we stilstonden noteerde ik de nieuwe soorten op mijn lijstje. Onze gids leek wel tien afzonderlijk van elkaar functionerende oren te hebben, geen vogelkikje ontging hem. Hij wees naar alle kanten tegelijk: daar een koolmees, een pimpel, een boomklever, de vinkenslag, een winterkoninkje met zijn rollende rrrrrr, groenlingen, appelvinken. Het was hier één groot vogelorkest. Een mannetje geelgors met fraai geel koppie floot de eerste akkoorden van de Vijfde Symphonie van Beethoven. We hoorden overal de bonte specht, helaas niet de zwarte, de groene en de kleine die hier wel vaak gespot worden. Op de Mookerhei zagen verschillende boompiepers in hun baltsvlucht. We speurden tevergeefs naar roodborsttapuiten. Het uitzicht over de Maasvallei was prachtig, met aan gene zijde van de Maas de dubbele kerktoren van Cuijk. Ik dacht er aan dat het juist vandaag de verjaardag is van de beruchte slag op de Mookerhei. Op 14 april 1574 gingen op de vredige vlakte waar wij hier op uitzien 6000 soldaten elkaar te lijf met speren en haakbussen. Het kleine maar goed getrainde Spaanse leger onder d'Avila en Mendoza hakte de protestantse huurtroepen van Lodewijk en Hendrik van Nassau in de pan. In enkele uren tijd was de strijd beslist en lag het slagveld bezaaid met zo'n 3000 stervende en dode soldaten en daarbij zo'n 1000 dode paarden, een afschuwelijk bloedbad. Vrolijk fietsten we verder, onder de Sint Jansberg langs door Plasmolen naar het Koningsven. Dit is het gebied van de middelste specht, een zeldzame vogel die zich vandaag niet aan ons wilde laten horen of zien. We fietsten terug door de weilanden langs de Maas, waar we ook weer veel moois tegenkwamen. Er zaten Canadese ganzen en brandganzen samen met verschillende bastaarden. Dat was nieuw voor mij, dat dit geen aparte soorten zijn maar onderling kruisende ondersoorten, een huwelijk van Amerika met Azië. Om half een waren we terug bij ons vertrekpunt, anderhalf uur later dan gepland, naar ieders volle tevredenheid.

Hieronder de soorten die we deze ochtend hoorden en meest ook zagen. Voor het gemak zet ik ze in alfabetisch orde. Kippen, boerenganzen en soepeenden sla ik over. *Aalscholver, appelvink, blauwe reiger, boomklever, boomkruiper, boomleeuwerik, boompieper, brandgans, buizerd, Canadese gans, ekster, fazant, fuut, gaai, geelgors, goudhaantje, grauwe gans, groenling, grote bonte specht, grote lijster, fitis, heggenmus, holenduif, houtduif, huismus, huiszwaluw, kauw, kievit, kraai, mandarijn eend, meerkoet, merel, nijlgans, pimpelmees, ringmus, roodborst, scholekster, spreeuw, tijftjaf, vink, waterhoen, wilde eend, winterkoning, witte kwikstaart, zanglijster, zwartkop = 47 soorten.*